

# איך אדם יכול להיוולד מחדש?

צ'אק סמית

ת.ד. 8000, קוסטה-מסה, קליפורניה 92628, ארה"ב

טלפון: 1-800-272-WORD

e-mail: info@twft.com

אתר אינטרנט: [www.twft.com](http://www.twft.com)

מאת: צ'אק סמית

© כל הזכויות שמורות

המוציאים לאור: ת.ד. 8000, קוסטה-מסה, קליפורניה 92628, ארה"ב

אתר אינטרנט: [www.twft.com](http://www.twft.com)

ISBN 1-931713-30-8

אין להשתמש, לאחסן, לשדר או להעתיק כל חלק מפרסום זה, בכל צורה ודרך  
שהן, ללא הסכמתה ובכתב של THE WORD FOR TODAY.

הודפס בארה"ב

# איך אדם יכול להיוולד מחדש?

חבוי בחשכה, הוא התקרב בזהירות לישוע מנצרת. כמנהיג היהודים, האדם המתין לרדת הערב, מאחר והייתה לו שאלה והוא לא רצה שמישהו ישמע אותה.

בעומדו מאחור, צפה נקדימון בישוע מבצע מעשי נסים, אחד אחרי השני. הוא ידע, כי אף אחד לא יכול היה לחולל ניסים כאלה, בלי שאלוהים יהיה איתו ויעמוד לצידו. עתה הגיע הזמן לשאול את שאלתו.

"רבי," פנה נקדימון לישוע, "אנחנו יודעים שאתה מורה דרך שנשלח ע"י אלוהים, מאחר ואיש לא יכול לבצע את המעשים שאתה עושה בלי שאלוהים יהיה איתו".

ישוע, כצפוי, ענה ישר לעניין כי ידע מה ביקש נקדימון לשמוע. "אדם שאינו נולד מחדש", השיב, "אינו יכול לחזות בממלכת האלוהים".

נקדימון המשיך ושאל: "מה כוונתך באומרך להיוולד מחדש?".

וזו אכן אותה שאלה שבני אדם שואלים כבר מאות בשנים, כשהם מבקשים להבין את דבר ישוע בספר יוחנן ג', 3.

מה הכוונה באמת ב"להיוולד מחדש?".

יש לדעת, שאלוהים יצר את האדם בראשיתו כשילוש של רוחניות, מחשבה וגוף. המחשבה נשלטת ע"י הרוחניות, ולכן כאשר הרוחניות שולטת, בן האדם חי בשיתוף ובחברות עם אלוהים.

עולם הצומח לעומת זאת חי על חומרי תזונה מהקרקע, מהאוויר ומהשמש (או אפילו כמה "צמחים טורפים" הניזונים מלכידת חרקים). כמו כן שורשי הצומח מציבים אותו בחוזה על האדמה, כשרביית הצמחים נעשית תוך שימוש בקוד הגנטי הטמון בזרעי הצמח. בעולם החי, שהוא דו-מימדי, יש גוף פיזי, כמו גם יכולת ומודעות מחשבתית.

בעלי החיים ניזונים מצמחים ו/או מבשר חיות אחרות וברשותם גם יכולת תנועתית מקיפה ונרחבת. כמו הצמחים, גם בעלי החיים מתרבים ע"פ קוד גנטי מזרעים, בד"כ של הזכרים. אך בגלל יכולתם המחשבתית והתנועתית, ממלכת החי עולה בהווייתה פי כמה על עולם הצומח.

כשאלוהים ברא את האדם, הוא יצר אותו בשלושה מימדים: רוחניות, גוף ושכל. מימד הרוחניות מציב את בן-האדם גבוה בהרבה מעל ממלכת החי, מאחר והרוחניות מאפשרת לאדם להיות בקשר עם אלוהים.

ישוע אמר שאלוהים הוא רוחניות והמאמינים בו חייבים להאמין ברוחניות (יוחנן ג', 24). כשאלוהים יצר את האדם (עם רוחניות, שכל וגוף), הוא תכנן מראש שתהיה ביניהם חברות ושיתוף. ישנו הפסוק הנפלא ב"בראשית" ג', 8, "וישמעו את קול ה' אלוהים מתהלך בגן לרוח היום".

האדם פגש את אלוהים וחי איתו בשותפות וחברות עקב מימד הרוחניות שבו. מכל מקום, כשרוחניות האדם נמוגה ומתה, הוא יורד לדרגה של קיום כבעל-חי ולא בן אנוש.

מחשבותיו הם בדרך כלל על תאבונו וצרכיו הפיזיים.

רוחניותו של האדם אז מתה, עקב חטאיו ומעשיו הרעים.

בראשית, כשאלוהים ברא לראשונה את האדם, גר האדם הראשון בסביבה מושלמת וטהורה. היה אז לאדם גוף חזק ובריא, ללא גנים פגומים, ומאחר ורוחניותו הייתה ערה ופעילה, היה לו את הקשר והחברות והאחדות עם אלוהים. אך הייתה פה בעיה.

האם האדם חי בקשר עם אלוהים ומכיוון שלא הייתה לו כל ברירה אחרת?

בכדי לבדוק זאת, ואת רגשות ליבו האמיתי של האדם הראשון, אלוהים הציב עץ רם ונישא בלב גן-העדן: עץ הפרי האסור; פרי שנשא עמו איום של מוות רוחני. האדם אז היה צריך לבחור האם הוא רוצה להמשיך בקשר האלוקי, או לספק את תאוות-הבשרים במחיר ההתרחקות מאלוהים?

לרוע המזל, בגן העדן אדם בחר ללכת אחרי תאוות הבשרים שלו, לאכול את הפרי האסור. בעשותו כך, רוחניותו מתה. ברגע ההוא, אדם הפך לישות דו-מימדית בלבד: גוף (פיזיקליות) ונפש (מחשבה ושכל).

ישוע אמר לנקדימון כי הוא חייב להוולד מחדש (יוחנן ג', 3).

אנחנו חייבים לחוות לידה רוחנית. נולדנו פעם כבשר ודם, מרוחקים מאלוהים, אך עלינו להיוולד מחדש, מתוך רוחניות, אם נרצה ליהנות מהברכה והשמחה שבאות מחיי שיתוף עם אלוהים.

האדם הראשון, כשחיסל את הרוחניות גילה כי אין דרך להחיותה מחדש בכך שיתנהג יפה ו/או יהיה דתי ו/או ימלא את כל החוקים והתקנות הנכונים.

אנו מנסים לעיתים להיות בסדר, אך אף פעם לא נוכל להיות טובים מספיק.

ישוע המשיך ואמר לנקדימון: "אם לא ייולד איש מלמעלה, לא יוכל לראות מלכות האלוהים" (יוחנן ג', 4).

בן-אדם רגיל אינו יכול להבין עניין זה. אין לו הבנה בקשר לכך. פולוס כתב לקורינתיים: "כי מי הוא בבני האדם היודע את האשר באדם, בלתי אם רוח האדם אשר בקרבו? כן גם לא יגע איש את אשר באלהים, בלתי אם רוח האלוהים. ואנחנו לא קיבלנו את רוח העולם, כי אם הרוח מאת האלוהים, למען נדע את אשר ניתן לנו מאת האלוהים בחסדו. ואת זאת נדבר לא בדברים אשר תלמדם חכמת בני אדם, כי אם בדברים אשר רוח הקודש תלמדם ונבאר דברים רוחניים על פי הרוח. הן האדם הנפשי איננו מקבל את דברי רוח האלוהים, כי המה סכלות לו; ולא יוכל להבינם, באשר הם נדונים בדרך הרוח". (אל הקורינתיים א', ב', 11-14).



כפי שאמר פולוס, אדם רגיל אינו יכול להכיר או להבין את ענייני הרוחניות. זה נראה לו טיפשי. לכן קשה לנו לתקשר איתו, עקב הפער הקיים בין בן-האדם, המלא ברוחניות, לבין אדם הנשלט ע"י תאוות-הבשרים.

האם הבחנת אי-פעם כמה קשה להסביר דברים לילד קטן? זה לעיתים מייאש, ואתה חושב, "מדוע הילד לא מבין? כלומר, זה כל כך ברור! כל כך פשוט, כה ברור והגיוני, מדוע הילד לא מבין זאת?".

ובכן, בענייני רוחניות, האדם הרגיל הוא כמו ילד.

התנ"ך מספר לנו כי האדם הרגיל אינו מבין בעניינים רוחניים מאחר ודרושות לשם כך אבחנות והבנות רוחניות. לכן ישוע אמר: "יש להיוולד מחדש אם רוצים לחזות בממלכת אלוהים". אם תרצה להבחין במימד הזה של מלכת אלוהים, דרושה לך לידה רוחנית, ולכן עליך להיוולד מחדש.

שאלתו של נקדימון, אם כן, הייתה ללא ספק, "איך אני יכול להיוולד מחדש? מה התהליך שבאמצעותו אדם נולד מחדש? איך אפשר להשיג דברים אלה?".

ישוע הסביר, תוך שימוש בהדגמה, אותה יוכל נקדימון להבין. הוא סיפר לו סיפור מספר "דברים" מהתנ"ך: כאשר בני ישראל היו במדבר, הם התחילו להתלונן נגד אלוהים ונגד משה רבנו. הם אמרו: "וידבר העם באלוהים ובמשה למה העלתנו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל" (במדבר כ"א, 5).

מכיוון שהתלוננו ורטנו נגד אלוהים, שלח אלוהים את הנחשים הארסיים לתוך מחנה בני ישראל. תוך זמן קצר הוכשו ומתו מאות אנשים ואז חשו בני ישראל אל משה, התנצלו, ביקשו מחילה והתחננו בפניו שיתפלל עבורם. ומשה אכן פנה לאלוהים בבקשה שירפא ויציל את בני ישראל.

מכל מקום, במקום לרפא אותם, אלוהים החליט להשאיר את ריפויים  
בידיהם עצמם.

ב"במדבר" כ"א, 8, אנו מוצאים: ויאמר ה' אל משה: "עשה לך שרף ושים  
אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי".

כלומר, משה יצר נחש מנחושת, והציבו על מוט במרכז המחנה. ואז,  
כשהוכש מישהו ע"י הנחשים הארסיים, נאמר לו להסתכל בנחש הנחושת  
שעל המוט, והוא מיד נרפא.

יורשה לי כאן להסביר את הסמליות שמאחורי מעשה זה. בכתבי הקודש, הנחושת מסמלת את משפט האלוהים. לבני ישראל היה מזבח מנחושת שם הקריבו קורבנותיהם (מלכים ט"ז, 15).

בכתבי הקודש נאמר גם שהנחש הינו סמל החטא (זכרו את הנחש בגן העדן (בראשית ג', 13)). מכל מקום, באירוע זה, הרמת הנחש על עמוד, מתייחסת לצלב עליו נצלב ישוע. ישוע אמר "כן צריך בן האדם להינשא", יוחנן ג', 14). ושוב ב-יוחנן י"ג, 32, הוא אומר, "ואני בהינשאי מעל הארץ, אמשוך כולם אלי". ישוע ניבא כאן שימות על הצלב.

לכן, נחש הנחושת על העמוד מסמל את חטאינו, הנשפטים ע"י אלוהים על הצלב.

בדיוק כפי שמשה הניף את נחש הנחושת במדבר, כך גם על בן האלוהים היה להיות מונף מעלה. איך אדם נולד מחדש? על ידי התהליך שאלוהים יצר באמצעות מות בנו. ישוע לקח על עצמו את אשמת חטאינו, כאשר מת במקומו. אם נבין זאת ונתבונן באמונה על ישוע על הצלב, נדע שהוא מת בגלל החטאים שלנו, כשהוא לוקח על עצמו את גזר דינו, העונש מאלוהים, שלמעשה אנו היינו צריכים לקבל (עקב חטאינו).

תארו לעצמכם שהייתם חלק מבני-ישראל במדבר לפני כ- 3800 שנה, כשהנחשים הארסיים חדרו למחנה ויום אחד כששוחחתם עם חבר באוהל שלכם, מחליק נחש כזה פנימה ומכיש את חברכם בכף הרגל. אתם מתבוננים בחוסר אונים כשהחבר, תוך דקות, מתחיל להתפתל מכאבים.

אתם מושכים במהירות את חברכם החוצה וצועקים לעברו: "תסתכל מהר על נחש הנחושת שעל המוט בחוץ, שמשה העמיד במרכז המחנה!".

"אני לא מבין איך זה יעזור לי" עונה החבר שהוכש.

"אל תתווכח איתי", אתם צועקים לעברו, "פשוט תסתכל על נחש הנחושת!".

"אבל אני לא מבין. איך התבוננות בנחש על עמוד יכולה לעזור לי? הרי אני הולך למות פה עוד רגע!".

"לא יודעים איך זה עובד", אתם מנסים להסביר לחבר, "יודעים רק שמאות גססו כמוך, הסתכלו על נחש הנחושת על העמוד, וכעת הם בריאים ושלמים. תסתכל למעלה!

"זה מטופש", ממשיל החבר ומסרב: "אני לא מסתכל".

ואז החבר גוסס ומת. ואתם לא מאמינים למראה עיניכם. לא ביקשתם ממנו לעשות משהו נורא ואיום. רק להסתכל. לא היה עליו להבין את התהליך המתרחש בכדי ליהנות ממנו.

בדומה, גם ישוע הנוצרי מת עקב חטאינו אנו, אך אנו לא צריכים להבין את התהליך המוביל ללידת הרוחניות. אין עלינו לדעת איך שינוי קיצוני כזה יכול להתרחש בקרבנו; כל מה שאנו צריכים לדעת שהדבר אפשרי. כמו בני ישראל במדבר, אין עלינו להבין את התהליך, אלא ליהנות מהתוצאות. אנחנו יכולים לחיות חיי שיתוף וחברות עם אלוהים. אנו יכולים להבין כמה נפלא יהיה להשיג חיי נצח ולהיות נקיים מכל חטא.

ישוע הסביר את ההליך להיוולדות מחדש כשאמר: "וכאשר הגביה משה את הנחש במדבר, כן צריך בן-האדם להינשא. למען לא יאבד כל המאמין בו, כי אם יחיה חיי עולמים" (יוחנן ג', 14-15).

במקרה הטוב יותר, ללא הוולדות רוחנית, נהיה רק שני שלישי של בן-אדם. האדם הרגיל מבין שמהו חסר בחייו, והוא מחפש תמיד דרך למלא את החסר. הבעיה היא שבדרך-כלל הוא מנסה לעשות זאת באמצעות פעולות גופניות או רגשיות. אך לבסוף, אפילו אם הבן-אדם ירבה בתענוגות גופניים ורגשיים, עדיין ירגיש שמהו חסר. כי אין דבר שיכול למלא את חוסר הרוחניות, חוץ מאשר להיולד למחדש.

האדם נברא בכדי לעבוד את אלוהים. ואם אינכם מתפללים וסוגדים לאלוהים החי האמיתי, לבטח תמצאו לכם איזשהו תחליף – מכונית חדשה, או בית חדש או יכטה מהודרת שתקנו. הרשימה ארוכה. אך יש לדעת שעבודת האלוהים והתפילה לו היא חלק בלתי נפרד מקיומנו כבני אנוש.



אולי תחשבו שהדבר פשוט מדי. אולי לא תבינו איך יכול להיות שתהיה לכם לידה רוחנית, רק אם תאמינו בישוע הנוצרי. ככל שזה יהיה פשוט, אלוהים דאג לכך שאפילו ילד קטן יכול להיוולד מחדש. ישוע המשיך להסביר לנקדימון שאלוהים כה אהב את העולם כולו (עולם שהושמד ע"י חטאים והולך ונעלם עקב חטאים), שכל מי שמאמין בו, לא יכחד, אלא יזכה בחיי נצח (יוחנן ג', 16).

אני חושב שוב על בני ישראל בנדודם במדבר, מאשימים את אלוהים בכל בעיותיהם, מתמרמרים ומתלוננים עליו, עקב סבלם הרב, בעוד שלמעשה הם עצמם היו האשמים. כמה טיפוסי לבני אדם. אנו מפנים גבנו לאלוהים; אנו חיים רק למען תאוות הבשר והגוף. אנחנו מרגישים אז את השלילי שבחיי הבשרים והגוף – את הריקנות, הייאוש, ואת כל התוצאות הרעות האחרות. חיי גוף ותאוות בשרים, מסוכנים וסופניים. וכמו הכשת נחש ארסי, הם ישמידו ויביאו לכיליון.

אך ניסיונם הארוך והקשה של בני ישראל במדבר לא הייתה תוכניתו המקורית של אלוהים עבור הישראלים. הוא רצה להביאם לארץ המובטחת, שם יוכלו ליהנות מברכת הארץ ואדמתה; ברכה שהבטיח לאביהם אברהם. אך הם דחו את נבואת פֶּלֶב והושע ואמרו: "לא נוכל להיכנס לארץ ולקחת את אדמתה. האויב שם חזק מדי". במקום זאת, הם פנו חזרה למדבר ולאחר מכן, ניסו להאשים את אלוהים, כשנפגעו מתוצאות החיים במדבר.

אם אתם, היום, מרגישים שאתם חיים במדבר, זה לא מכיוון שאלוהים רוצה שתחיו שם. אלוהים לא רוצה שתחיו חיי תאוות בשרים. הוא רוצה שתחיו חיים מלאים של רוחניות, ותיהנו מהברכה והתועלת שבחיי החברות איתו.

בני ישראל טעו בהבנת כוונת אלוהים ומדוע שלח את נחשי הארס. אלוהים רצה להשיב אליו את בני ישראל. תבינו, אלוהים ירשה לעיתים לצרות להתרחש כשאנו נודדים לאזורים מסוכנים. הוא יודע שלהתנסויות כואבות יש יכולת לעורר אותנו, כך שנחזור אליו בחזרה. זה לא פסק דין שאלוהים נותן. הוא אומר בעצם, "חיזרו אלי. אינכם יכולים לחיות בנפרד ממני. גורלכם יהיה השמדה וכיליון וזו הדוגמא לכיליון שיבוא עליכם אם תנסו לחיות בלעדיי".

הכול מתוכנן להביא אתכם אליו, כך שתוכלו להיוולד, להיווצר, מהרוחניות ולחיות את החיים הנפלאים הללו של שותפות עם אלוהים.

ללא עזרתו של אלוהים, בני ישראל היו נכחדים במדבר. לא היו נשארים בחיים אפילו שבועיים, שלא לדבר על ארבעים שנה. באותה צורה, אלוהים תומך ומחזיק אותנו, גם אם אנחנו מרגישים שבחינו כיום, אנחנו נמצאים בצרה צרורה, כאילו הולכים במדבר. ללא ידו התומכת של אלוהים, לא נחזיק מעמד אפילו חמש שניות.

אנו חייבים את עצם קיומנו לאלוהים. הוא מקיים אותנו בכדי שנכיר את אהבתו הגדולה אלינו, את האכפתיות, הדאגה והרצון לסייע לנו, באופן שנוכל להיוולד מחדש מבחינה רוחנית ואז להיכלל במימד הרחב הזה שאלוהים מעניק לכל אחד ואחת מאיתנו.

כיום, רבים מכם הולכים בדרך מסוכנת המובילה לאבדון. עליכם לפנות לאלוהים לפני שתושמדו. ההבטחה הנפלאה של אלוהים היא, שרק אם תאמינו בבנו, לא תאבדו ותזכו לחיי נצח. חיים לתמיד, אינם רק כמות כי אם גם איכות. כמות ללא איכות זה ממש גיהינום. אך לחיים הרוחניים ישנה איכות-חיים עליונה פי כמה על קיום חייתי (של בעלי-חיים) ו/או קיום פיזי סתם. זוהי איכות חיים טובה שמעל לכל דמיון אפשרי.

ואכן אלו הם החיים שאלוהים מזמין אתכם אליהם, חיי רוחניות, חיי חברות ושיתוף איתו. בתנ"ך נאמר כי מחשבת השרים סופה מוות, אך מחשבת הרוח היא חיים ושלוות נפש ושמחה ואושר. זה מה שאלוהים רוצה שיהיה לנו כשנחיה בשיתוף איתו, בIODענו שהוא שם תמיד איתנו ומדריך אותנו וביודענו שאלוהים תמיד מכוון אותנו וההגה נתון בידינו לעד.

בן-אדם נולד מחדש ע"י אמונתו בהתחייבות האוהבת שאלוהים יצר, ככפרה על חטאינו, חטאים שישוע לקח על עצמו. לכן כשאתם מקבלים את ישוע כמושיעכם ומאמינים שהוא אכן מת למען חטאיכם, יתחולל שינוי מופלא ומסתורי בתוכם, כשהרוחניות שלכם נולדת ונוצרת. לפתע, חייכם מלאים יותר, עם מימד חדש נוסף של הרוחניות שמעולם לא חלמתם שהוא קיים בכלל. זה כל כך נפלא ומופלא ומעבר לכל מה שאי-פעם חוויתם בעבר, עד שתגלו שקשה לכם פשוט לתאר זאת! פולוס אמר שההתנסויות אותן עבר היו כה מופלאות שיהיה זה פשע שלא לנסות לתאר אותן במילים (אל-הקורניותים 2, י"ב, 4). לכן אין כל דרך לתאר זאת.

ישוע אמר: "אם תרצו לחזות במלכות השמים ותרצו להבין אותה, עליכם להוולד מחדש".

בכדי להיכנס לממלכת האלוהים, עליכם להיוולד מחדש. התבוננו על ישוע הנוצרי, שמת על הצלב עבור חטאינו, והאמינו בו ובאהבתו אליכם, ואז יחול השינוי הזה: "האם נולדתם ברוחו של אלוהים?", אם לא התהליך מאוד פשוט.

כיום אתם נמצאים באחד משני המחנות; הכול תלוי ביחסיכם עם ישוע הנוצרי. אתם יכולים להאמין ולהתבונן באמונה, לעבר ישוע, שמת עבורכם על הצלב; או להמשיך בחייכם כפי שהם כיום. זה ממש דבר מופלא – בכדי לאבד את הדרך אינכם צריכים לעשות דבר, פשוט המשיכו לעשות את מה שאתם עושים ואז תאבדו לעד.

אך אם תתבוננו אל הצלב ותאמינו בזה האחד שמת עבור חטאיכם, תקבלו את המתנה הגדולה מאלוהים...

מתנת חיי הנצח.



### **תפילת החוטא:**

אם תודו ביחסים אישיים עם אלוהים ובטחון בכך שחטאיכם יכופרו,  
הנה לפניכם הצעה לתפילה:

אבא, אני מתייזב בפניך עם וידוי על חטאי ומבקש מחילה. אני מודה לך  
אלוהים על שאם אתוודה על חטאי, תהיה נאמן לי ותסלח ותנקה אותי  
מכל מעשי הבלתי ראויים. אני רוצה להפריד מכל חטאי, ולחיות בצורה  
ובדרך שתספק את רצונך. ולכן אני מבקש עזרתך, אלוהים. אני מבקש  
שתיתן לי את הכוח, באמצעות רוח הקודש, לחיות בדרך הנכונה.

אני מודה לך על כך שישוע הנוצרי מת על הצלב ובכך שילם את המחיר על  
חטאי, ואז הוא קם לתחיה מבין המתים. אני מקבל אותו כעת כמצילי  
ומושיעי, אלוהים, וכחבר וידיד לי.

אני גם מודה לך, מכיוון שאמרת שמי שיתקרב ויבוא אליך, לא תרחיק ותבדיל אותו ממך. תודה לך על שנתת לי חיים חדשים בדמות הצלוב. אני נכנע בפניך. עשה ממני מה שתרצה שאהיה, בשם ישוע. אמן.

ומה הלאה?

אם החלטתם לקבל את ישוע הנוצרי כמושיעכם, הרי שנולדתם מחדש. לפניכם מספר דברים שיעזרו לכם להתפתח כנוצרים.

1. **תפילה** – תפילה היא כמו קו טלפון שמגיע ישר לאלוהים. חשוב להעביר את הזמן בדיבור אליו כל יום ויום. ככל שיותר – כך יותר טוב (אל הפיליפיים ד', 6).

2. **קיראו בכתבי הקודש** – כתבי הקודש הם כמכתב אהבה מאלוהים. ככל שתרבו לקרוא בו, כך תאהבו יותר את האלוהים. (פטרוס א', 2).

3. **שיתוף וחברות** – עליך למצוא חברים, איתם אתה חולק את אמונתך ושיכולים לעודד אותך. לכן כה חשוב למצוא כנסיה בה תוכל לפגוש מאמינים נוצרים נוספים (אל העבריים י', 24-25).

4. **להתחלק עם אחרים** – התחלק עם אחרים באמונתך בישו הנוצרי. התפלל שאלוהים יגלה עבפינך איך תוכל ליצור שיתוף וחברות ומתי. (מרקוס ט"ז, 15).

אם אתם זקוקים לכנסיה באזור מגורייכם, אנא התקשרו ל"קאלברי צ'יפלי" בקוסטה מסה, קליפורניה. העובדים שלנו יוכלו לסייע לכם, למצוא מקום טוב למצוא בו קשר, שיתוף, חברות וידידות. מס' הטלפון שלנו הוא 724-9794422 וניתן להשיגנו בין 9 בבוקר ל- 5 אחה"צ (שעון פסיפי).

כמו כן, אלו הן כתובות אתרי אינטרנט שיוכלו להיות לכם לעזר:

[www.calvarychapel.com/gospel](http://www.calvarychapel.com/gospel)

[www.calvarychapel.com/costamesa](http://www.calvarychapel.com/costamesa)

[newbelievers/study/index.htm](http://newbelievers/study/index.htm)

[www.twft.com](http://www.twft.com)

[www.calvarychapel.com](http://www.calvarychapel.com)

שאלוהים יברך אתכם ואנו מתפללים שתמשיכו להתקרב לאלוהים כל  
יום ויום!

**צ'אק סמית**, הכומר הראשי בקאלבארי צ'אפל בקוסטה-מסה,  
קליפורניה, היה מורה לכתבי הקודש למעלה מ- 50 שנה, ושיעורי כתבי  
הקודש שלו יכולים להשמע על ידכם בימי השבוע בתוכנית הרדיו: **THE**  
**.WORD OF TODAY**

"LIVING WATER"

ספריו כוללים את

"WHY GRACE CHANGES EVERYTHING"

"EFFECTIVE PRAYER LIFE."

THE WORLD FOR TODAY

P.O.B 8000 Costa Mesa, CA 92628

(800) 272-WORD, (9673)

[www.twft.com](http://www.twft.com)

## להוולד מחדש

זו הגדרה ששמענו עליה הרבה.

אך האם תדעו מה מובנה? ומדוע ישוע אומר שצריך להיוולד מחדש,  
אם רוצים להגיע אל ממלכת האלוהים?

ספר זה מסביר את ההבדל בין לידה פיזית ללידה רוחנית.

ואת הסיבה שאלוהים ברא את האדם מלכתחילה.

מאחר ובסופו של עניין, המדובר לא בדת אלא בקשר; ביחסים עם  
אלוהים.